

Verslag uitwisseling Italië

Woensdag 3 april

Vandaag moesten we om 8:15 bij de bus zijn, omdat we naar Verona gingen. Toen we aankwamen in Verona liepen we naar de arena en gingen we naar binnen. De buitenkant is heel mooi en historisch en van binnen was het ook heel mooi. Je had een mooi uitzicht over de hele arena en Verona.

Nadat we de arena hadden bezocht, gingen we naar het plein, Piazza delle Erbe. Er was hier een markt, waar je gekleurde pasta en Adihash truien kon kopen. Hierna gingen we naar Julia's huis. Hier stond een beeld van Julia en als je haar edele delen aanraakt schijn je veel geluk te hebben in je liefdesleven.

Daarna hadden we 3 uur vrije tijd waarin je vrij kon rondlopen in de stad. Na onze vrije tijd liepen we naar een kabelbaan die ons naar boven bracht en daar hadden we een heel mooi uitzicht over de hele stad.

Toen gingen we weer terug naar de bus en reden we naar de school. Om 20:00 moesten we op school zijn en aten we gezamenlijk rijkelijk belegde pizza, dit vulde onze buikjes. Daarna gingen we naar een terras en zaten we daar tot laat in de avond, hierna gingen we weer naar huis.

Heleen ter Schure, Fanny Hof, Melissa van der Bult & Marloes Jansen



