

Verslag uitwisseling Italië

Dinsdag 2 april

Ik werd wakker om 7 uur 's ochtends door de vader van Leonardo (mijn uitwisselingsstudent) ik nam een douche, heb me aangekleed, enzovoorts.

Toen ging ik eten maar je krijgt hier geen brood maar biscuitjes. Na het eten liepen we naar school, ongeveer een km maar dat duurt niet lang hier omdat ze hier echt niet normaal hard lopen. Dus waren we net op tijd bij school. Daar gingen we verder werken aan het project waarbij je een website moet maken van een project van de uitwisseling van vorig jaar.

In de grote pauze hebben we kebab gehaald in de buurt en gezeten in het park. Na school zijn we drinken gaan halen voor de rest van de week en hebben een beetje door de stad gewandeld zonder de Italianen tot 6 uur. Toen pakten we een bus tot net buiten de stad om te gaan bowlen maar het was wat slecht gepland, dus moesten we 1,5 uur wachten voordat de bowlingbaan open ging.

Bij de bowlingbaan hebben we pizza gegeten en lekker een potje gebowld. Na het bowlen hebben we nog even gezeten in een gamehal tot dat de vader van Leonardo ons ophaalde. Toen zijn we gaan slapen en was de dag om.

Corné Vermeer & Rense Kors

