

Verslag uitwisseling Italië

1 april 2018
Italië, Padua

In opdracht van onze liefvallige assistentes (docenten) leveren wij hier met gepaste trots ons dagverslag in over het rooskleurige Padua.



Wij begonnen deze zonnige dag met het ontwakken van in de enerzijds een mooi optrekje en aan de andere kant een klooster. Alhoewel de wekker om 6 uur stond, werd ik (Collin) in het klooster vergezeld door 10 minuten lang kei funky muziek. Ook Chris werd met een lach op zijn gezicht super vroeg gewekt en daarna zijn beide heren gaan douchen. Hetgeen wat opviel was de kleine handdoek van Collin.

Na de reiniging kwam er een ontbijt die zijn weerga niet kende. Koekjes, junkfood en koffie vergezelden ons beide bij een toch niet zo'n héél voedzaam ontbijt. We zijn de deur uit gegaan met een lege maag, maar blijven lachen 😊

Enmaals op school aangekomen besloten onze uitwisselingen elkaar te gaan opzoeken, omdat wij (Collin en Giosue) toch te vroeg waren. Na een volledige kruistocht, waar er veel verkeerde wegen zijn bewandeld kwamen we elkaar tegen. Het nadeel was dat we zo weinig tijd hadden dat we gelijk terug moesten naar school, om vervolgens te laat te komen. Aangekomen op de school kregen we gelijk een stukje klassieke muziek voorgeschoteld, die de toch al niet zo uitgeslagen vrienden zeker geen goed deed. Na de voorstelling gingen we naar een zaal waar de Italianen meerdere presentaties uit de grond hadden gestamd, zodat wij wat van de Italiaanse cultuur konden opsnuiven. Na ontdekt te hebben dat we op stoeltjes zaten die een bureau ineen was en meerdere malen tot stilte te zijn gemaand door de leraren, was de royale voorstelling alweer voorbij. Nog een muziekstukje en een korte toilet-pauze en we waren allemaal klaar voor het volgende punt op de agenda, de busreis.



In de bus viel het vooral op dat boven gaan zitten erg leuk was, totdat er een soort blaadjes in je gezicht vlogen om je kauwgum te vervangen. Aangezien de tour prima was, maar verder niet zo interessant zullen we jullie vermaken met wat leuke kiekjes van onderweg (zie hierboven).

Na voor model te hebben gestaan (sorry voor het feit dat deze foto's ooit jullie netvlies hebben moeten bereiken) en blad te hebben gevangen stopten we om terug te keren naar school. Daar aangekomen werden we verblijd met een opdracht die we al hadden gedaan, maar nu in een andere stad.

Na een uur hard aan de opdracht gewerkt te hebben, is er direct verkoeling gezocht bij de dichtstbijzijnde ijswinkel (Dit was ook meteen de duurste ijswinkel van het noordelijk halfrond, maar dat terzijde). Deze zware schooldag had de leerlingen flink vermoeid, dus de hele groep is samen in het park gaan zitten om even op adem te komen. Daar kwam Collin ook aan met zijn projectgroepje. Na een lekker uiltje geknapt te hebben was het weer tijd om het park te verlaten. Op dit punt zijn de wegen van Collin en Chris gescheiden aangezien Collin naar het klooster ging en Chris samen met andere leerlingen bij Leonardo ging eten. Zo gezegd zo gedaan. Collin heeft een heerlijke risotto gegeten met een stuk kip wat het meest van een baksteen weg had. Na het avondmaal van Collin zijn hij en zijn uitwisseling ook naar Leonardo gegaan, waar de andere leerlingen een royale pizza naar binnen schoven. Omdat we helemaal kapot zijn door deze lange dag komt hier een samenvatting van de rest van de avond, mede door het feit dat we niet terug naar Nederland gestuurd willen worden. De groep hing samen nog een tijdje rond in Padua en leefden nog lang en gelukkig.

Met groeten van,
Christiaan Scheffelaar, Collin Kort en onze zere voeten

PS: MEER DAN 20 KILOMETER TE VOET GELOPEN!!!!
Rare jongens die romeinen.

